

מ.מ
מזכיר
העירייה
ודובר



עיריית בני ברק לשכת מזכיר העירייה ודובר



פרוטוקול ישיבת מועצה
מן המניין מס' 1
מיום שלישי, י"ב בכסלו ה'תשע"ט (20.11.18)



השתתפו:

- הרב חנוך זייברט
- הרב אברהם רובינשטיין
- הרב מנחם שפירא
- הרב אליהו דדון
- הרב יהושע מנדל
- הרב ישראל משה פרידמן
- הרב שלמה זכריה קוסטליץ
- הרב מיכאל קקון
- הרב שמחה שטיצברג
- הרב רפאל אליהו גרינבוים
- הרב שמואל יהודה גוטסמן
- הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן
- הרב חיים מאיר לאנגסם
- הרב שלמה שטרן
- הרב ישראל הפטקה
- הרב מאיר סלומון
- הרב פרץ אברמוביץ
- הרב גדליהו בן שמעון
- הרב יעקב אברהם זכריהו
- הרב ישראל בן ששון
- הרב אברהם פרטוש
- הרב עו"ד בצלאל נתן
- הרב אברהם קאהן
- הרב משה שלום מלאכי
- הרב יחזקאל שפירא
- הרב אריאל ניר
- מר יעקב וידר

נכחו:

- הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע;
- יהודה ליבוביץ, עו"ד - היועה"מ של העירייה;
- אהרון אדלר, רו"ח גזבר העירייה;
- אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודובר;
- הרב יוסף צימט, עוזר רה"ע;
- הרב דוד פינקל, עוזר בכיר לרה"ע הנבחר;
- הרב גדליהו סילמן, עוזר אישי לרה"ע הנבחר;
- הרב צבי איזן, עוזר רה"ע הנבחר;
- הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
- הרב יהודה מורגנשטרן, מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית לבני ברק;
- הרב אליהו ארנד, עוזר הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע;
- הרב יהודה ברטלר, עוזר הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע;
- הרב יוסף יעקובוביץ, לשכת רה"ע ועוזר הרב חיים מאיר לנגסאם, חבר הנהלת העירייה;
- הרב יצחק לידר, עוזר חברי הנהלה ומועצה;
- הרב שמעון קשש, סגן מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית 360;
- הרב יעקב רוזן, מנהל מחלקת תרבות;



הרב ראובן קורלנסקי, מנהל מחלקת אולמות ;
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה.

על סדר היום:

- א. דבר ראש העיר הנבחר.
- ב. בחירת סגן מ"מ ראש העירייה בשכר (סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו)).
- ג. בחירת סגני ראש העירייה בשכר (סעיף 15 לחוק הנ"ל
- ד. בחירת סגן ראש העיר בתואר (סעיף 15 (ב') לחוק הנ"ל
- ה. האצלת תפקידים וסמכויות (סעיף 17 לחוק הנ"ל
- ו. העסקת עוזרים אישיים לראש העיר וסגני ראש העיר, שכרם ותנאי העסקתם (חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד מס' 1/2011)
- ז. בחירת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים (פקודת העיריות, סעיף 169ב)
- ח. ברכות
- ט. שונות

פרוטוקול

הרב אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודובר: מורי ורבותי, ציבור נכבד. ברשות הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר הנכנס (כפיים), הרב חנוך זייברט, ראש העיר היוצא (כפיים), וממלא מקום ראש העיר בעוד כמה דקות, הרב ירחמיאל בויאר שליטא ראש העיר לשעבר, הרב רפאל פנחסי שר לשעבר בממשלת ישראל וגם היה בעירייה שלנו סגן ראש העיר, סגני ראש העיר בעבר, בהווה, בעתיד, חברי מועצה, קהל נכבד. קודם כל, סתם שאלה אקטואליות, שאלו אותי אנשים על הכיבוד שנמצא פה אם זה חלבי, בשרי, פרווה, אז שאלתי את הרב טלר והוא אמר לי שזה פרווה, אז שהציבור יידע. כולם יכולים להיות רגועים.

מורי ורבותי, זאת הישיבה של מועצת העירייה ה-16 של עיריית בני ברק, וראש העיר הנכנס הוא גם יהיה ראש העיר ה-16 של בני ברק. אני לא יודע מה הכוונה, יש לי שאלה הלכתית, מה פירוש 'ראש העירייה ה-16' הרי, בעצם, הרב אברהם רובינשטיין כבר היה פעם אחת ראש העיר. הוא היה במשך 10 חודשים כאשר הרב יעקב אשר עבר לכנסת, ובחרו אז במועצת העירייה בהרב אברהם רובינשטיין לראש העיר. אז שוב, השאלה היא מה הכוונה 'ה-16'. טוב, אני אשאל אנשים מכובדים, ואם יאמרו לי את התשובה אני אענה גם לציבור. בכל מקרה, מורי ורבותי, לפני 21 יום היו פה בחירות לעיריית בני ברק, וברוך השם הבחירות עברו בצורה מכובדת ומסודרת מכל הבחינות, ו-21 יום לאחר יום הבחירות לעירייה אני יודע שבחיפה נכנסה ראש העירייה, בעוד ערים נכנסו וכמובן גם אצלנו התכנסה הישיבה הראשונה של מועצת העירייה החדשה כדי לפעול לפי סדר היום שראש העיר יציג אותו בפני הציבור. כולנו באמת חשים באווירה המרוממת בישיבת המועצה. כמו שאמרתי, בהמשך לאווירה שמורגשת בעירייה, לתחושת האחדות והרעות, ואני חושב, שבאמת, בני ברק יכולה להוות דוגמה ואות ומופת להרבה עיריות בארץ. אני שוב אומר, הגישה הזאת של אנושיות ולבביות, הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר הנכנס אני זכיתי יחד איתו אצל רבנו המשותף, ראש ישיבת אור ישראל הגאון רבי יעקב ניימן, זכר צדיק לברכה, שהיה גאון בתורה, באהבת הבריות ומגדולי מקורביו של מרן החפץ חיים זכר צדיק וקדוש לברכה.



אנחנו ניגשים לתחילת ישיבת המועצה. זו גם ההזדמנות והמקום להביע תודה וברכה לכל אלה שנתנו חלק וטרחו רבות בעבודת הכנת הבחירות לעירייה, כמו שאמרתי, שבוצע באופן מסודר ומאורגן למופת. מר יחיאל מלכה, שהיה מנהל הבחירות לעירייה, סגנו מר אורן תמיר. אני זכיתי להיות מזכיר וועדת הבחירות, גברת חיה לוי, סגנית מזכיר וועדת הבחירות. בהתאם לחוק שהתקבל בכנסת, תיקון לחוק ביום כ"ה בסיוון ה'תשס"ד, (14/6/2004), ישנה חובת הצהרת אמונים של חברי המועצה, ולפי בקשת ראש העיר נעבור את זה בחלק הבא של ישיבת המועצה. בכל אופן, אני מתכבד בזאת, בהתאם לחוק, להעביר את שרביט ניהול ישיבת המועצה להרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר ה-16 מאז הקמתה של העיר בני ברק שנוסדה בחודש סיוון, תרפ"ד לפני 94 שנים, כאשר בבני ברק גרו באותם ימים קומץ תושבים שעלו מוורשה בירת פולין. בראשותו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל. זכינו להגיע עד היום, העיר העשירית בגודלה בארץ, מונה למעלה מ-200,000 תושבים, ולכן בני ברק, שעד הקדנציה האחרונה היו בה 25 חברי מועצה, בהתאם לחוק מועצת העירייה, גדלה מ-25 ל-27 חברים, ובני ברק, באמת, זכתה להיות מטרופולין עולמי לתורה, לחסידות, לחסד, לעשיה וליצירה. כבוד ראש העיר, בבקשה.

הרב אברהם רובינשטיין: ערב טוב,

ברשות עיר התורה, באר חפרוה שרים. ברשות מאות אלפי תושביה, ברשות שותפי לדרך ולשליחות, חברי מועצת העיר, חברי הנהלת העיר.

וברשותכם, מרנן ורבנן ורבותי!
ברגעים אלו, צופות ועולות מאליהן, מילותיו של בעל התפילה הניגש כשלוחא דציבורא:

יִרְאֵתִי בְּפִצּוֹתַי שֵׁיחַ לְהִשְׁחִיל. / קִטְנֵתִי מֵעֵשׂ לָכֵן אֶזְחִיל. / יוֹצְרֵי הַבְּיָנִי מוֹרְשָׁה לְהַנְחִיל.
אֶלְנִי וְאֶמְצְנֵי מְרַפְיוֹן וְחִיל. / צְדָקָה אֶקְנֶה מִמָּה וְאוֹחִיל. / יִשְׁרַח הוֹרֵי זָכָרָה לְהַאֲחִיל. / יִסְתַּעַר בְּקִרְבִּי בְּעֵת
אֶתְחִיל

אילו פינו מלא שירה כים אין אנחנו מספיקים להודות, על סייעתא דשמיא ורוב זכות וטובה, שזכינו לעמוד כאן היום ולפתוח את ישיבת מועצת עיריית בני ברק ה-16.

תודתי ותודת העיר כולה, למרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, בוני העיר הזה וכתר תפארתה, שמובילים את דרכנו ומאמצים את בני ברק בעוז ותעצומות, דרכם ועמלם – יובילו את דרכה של העיר בעוז ובגאון.

זו השעה להודות להורי היקרים זיכרונם לברכה, יהודים של מסירות נפש ואמונה יוקדת, שבנו, חינכו, סללו דרך ונתיב חיים, מסלול של תורה ואמונת חכמים, ושלי – שלהם הוא.

זכות מרגשת היא לי, לכבד את חמי וחמותי היקרים שיחי שנמצאים כאן היום הזה, בית שכל כולו נתינה וחסד במאור פנים, דוגמא עבורי ומודל חיקוי. ברכות לבני משפחתי ולידידים הרבים וידידי העיר, שנמצאים כאן איתנו.

אני רוצה להודות תחילה, לראש העיר היוצא, מכובדי וידידי הרב חנוך זייברט, שפעל ועשה באמונה וביגיעה באופן מיוחד, בכל קנה מידה, למען העיר ולמען תושביה, והצעיד אותה לשלב נוסף של צמיחה והצלחה.



ברכה מיוחדת לחברי מועצת העירייה, נבחרי הציבור היושבים כאן היום ומבטאים את קולם של תושבי העיר כולה, שותפים לשליחות ולדרך.

את מילותי הראשונות אני בוחר ליחד היום לכלל ולפרט, למכובדי הנוכחים כאן, אך בעיקר לתושבי העיר כולה:

בני ברק יוצאת היום עם בשורה אמיתית של שליחות, של אחדות, של שקיפות ושל מחוייבות. לכם, לכל תושב ותושב בעיר, לכל בית ולכל משפחה, אלה שבחרו בי, אלה שבחרו באחרים, אלה שבחרו שלא לבחור: אנו שלוחי בית דין ואתם שולחינו.

אני ראש העיר שלכם, של כל אחד ואחד מכם. אלו חברי מועצת העירייה שמחוייבים לכם, שיעשו בשבילכם. נעשה את זה בסייעתא דשמיא באחדות, בכבוד הדדי, באחריות ובמסירות, בשקיפות וללא משוא פנים, כי זו היא דרכנו, זו היא שליחותנו, כך נפעל ביתר שאת ועוז.

נשלב ידיים לעשייה משותפת, ממלא מקומי ואנוכי, סגני ראש העיר, חברי הנהלת העירייה וחברי מועצת העירייה. באחריות אמיתית, אנו נחושים לקבוע סדר יום חדש, סדר יום שמשמיע את קולכם, שנוגע בנושאים החשובים לכם בחומר וברוח, בחינוך כמו בתברואה, ברווחה כמו בתחבורה. בכל תחום ובכל נושא, כשהמוטו הוא: לעשות לכבודה של העיר המיוחדת הזו ולמען איכות חייה, לטפח את חיי הרוח אך גם את חיי החומר. להפוך את בני ברק לעיר של איכות חיים – כדרך חיים.

האתגרים העומדים לפנינו הם רבים ומשמעותיים, בכל התחומים. בני ברק מציינת 95 שנים להיווסדה, אבל בלי עין הרע, היא ניצבת בראש טבלת הערים הצעירות בישראל. מידי שנה, נפתחות בבני ברק כמה וכמה כיתות לימוד חדשות. עיר בצמיחה חינוכית מיוחדת. בעזרת השם, נוסף אגפים ונבנה עוד בתי ספר, נוסף תכניות חינוך לילדי העיר, נפעל להעצים כל תלמיד וכל תלמידה ביתר שאת.

נפעל באחריות לסייע ולתמוך בנוער מתמודד. אין בית שאינו מכיר את התופעה הכאובה הזו ה' ירחם. נפעל להקצות משאבים וכוחות, לחזק ולבנות, לסייע בכל מה שנוכל. בראש ובראשונה, נמשיך לעסוק במניעת נשירה. נעשה זאת באמצעות העצמת החינוך ושיפור תכניות חינוך, מערכי הדרכה והכשרה להורים ולמחנכים, תכניות ודרכים שיאפשרו לכל תלמיד להשיג את המירב ולעלות בדרך העולה בית השם.

נעסוק בשיפור הניקיון בעיר כיעד עליון. עיר התורה חייבת שרחובותיה יהיו יפים, מטופחים ונקיים, כראוי לעיר של חכמים וסופרים, עיר שאפשר להתפלל וללמוד ברחובותיה כשהרחוב אינו בבחינת "מקומות מטונפים". עיר של איכות חיים. לבני ברק מגיע יותר!

נושא התחבורה, גם הוא, יהיה חייב שיפור מהיסוד. הקווים הפנימיים לעיר וחוצה לה, פעם אמרו שבכל 50 דקות גודשים את העיר 4 אוטובוסים, כיום, בכל 5 דקות 10 אוטובוסים ויותר. מדובר על מצב בלתי אפשרי מבחינה בטיחותית, קיומית וגם מבחינה רוחנית. זהו מצב שאינו מתקבל על הדעת.



הקמתי צוות מיוחד כפי שהבטחתי. צוות שיבדוק, יציע הסעות ויגבש פיתרונות, עוד לפני הפיתרונות הגדולים המוצעים של תחנות מאסף בפינות העיר, פיתרונות שיידרש זמן רב ליישמן. אנו נידרש לגבש פיתרונות מידיים, ונעניק לנושא תיעדוף ודחיפות מיוחדת.

אני עומד כאן מעל במה זו, בשעה זו וביום הזה, ומבהיר באופן ברור שאיננו משמע לשתי פנים: עיריית בני ברק תילחם בכל כח ועוז על קדושת השבת בתחומה ללא יוצא מן הכלל. לא נאפשר לחברת נתיבי ישראל, או לכל גורם שהוא, לפגוע בציפור נפשנו וביסוד הקיום של העיר הזו. "שבת היא להשם בכל מושבותיכם!" לא רכבת קלה ולא סלילת נתיבים. בהוראתם הברורה של מרנן ורבנן גדולי ישראל, רבני העיר וגדולי האדמו"רים שליט"א, לא נאפשר כל כרסום או "פיחות זוחל" בחומת השבת. אני אומר זאת כאן, היום יחד עם חבריי, בקול צלול וברור, ואני מציע שלא ינסו לאתגר אותנו בנושא עקרוני זה. שבת קודש הינה מעל כל שיקול ומעל כל חשבון.

נוסיף לפתח ביתר שאת וביתר עוז את אזורי המסחר ומתחמי המגדלים בצפון העיר, אזורי ההיי טק והתעשייה המהווים עוגנים כלכליים חשובים לעיר בבחינת 'קמח לתורה'. נעשה זאת באחריות ובמקצועיות, במבט רחב ומפוקח על ההווה, על העבר ועל העתיד.

בראייה מפוקחת וריאלית המכירה במצוקת הדיור וגובה מחירי הדירות בעיר, נתאמץ לכוון רפורמות ושינויים גם בתחומי התכנון והבנייה, לעודד יזמות ולבחון הקלות מקצועיות של בניה לגובה וכדומה, הכל מתוך אחריות וזהירות, לראות את טובת הכלל, אך גם את טובת הפרט.

נמשיך לבנות ולהפריח את צפון העיר ושכונותיה. **מבחינתי, דין שיכון חזון איש כדין כיכר אחים מאיר. דין כיכר ברטנורא כדין פרדס כץ. נפעל למען איכות החיים של תושבי השכונות, איכות חיים בחומר ללא כל הנחה, אך גם איכות חיים ברוח.** נטה כתף לצרכי הקהילות, להרחבת מוסדות התורה ומכלול השירותים. כל מי שרוצה להתגורר בבני ברק יוכל לבחור בצפון העיר כאופציה ראשונה, בבחירה מודעת ובידיעה ברורה שבני ברק הרחיבה את גבולותיה והמרקם היחודי של העיר מקיף גם את השכונות הללו שתהפוכנה לצפון הצעיר של בני ברק מכל הבחינות.

נפעל לרומם את בני ברק האהובה על כולנו, את העיר שהפכה לסמל ולמגדלור לעולם כולו, בחומר וברוח. עיר של תורה ושל כבוד התורה. עיר של חסידות ושל תנועה. של קדושה ושל ניקיון בכל פינה, עיר שתקדש שם שמים.

תרשו לי לסיים, בתחושת לב נקייה שניצבת לנגד עיני היום הזה. אנו עומדים כאן היום בכינונה של מועצת עירייה חדשה, בהעברת שרביט ראשות העיר מיד ליד בצורה מאוחדת ומלוכדת, כאשר בני ברק מכריזה היום באופן ברור וצלול: הקול קול יעקב. היהדות החרדית יכולה, מסוגלת, מצליחה ומפתיעה ביכולת לנהל עיר בחשיבה נכונה, באחריות כלכלית, בראיה מקצועית, אין קידוש השם גדול מזה.

לנגד עיני עולים דבריו המרגשים של הקדוש רבי מאיר לייב פריי, השם יקום דמו, רבה של העירייה שוריין שבהונגריה. דברים קולעים וחדים שכתב על פרשת השבוע שלנו, פרשת וישלח.



יעקב אבינו עומד בתפילה מול מחנה המלחמה של אחיו עשיו, ומבקש "הצילני נא מיד אחי – מיד עשיו", וכבר הקשה רש"י במקום, מה פשר הפירוט וכפל המילים, 'מיד אחי – מיד עשיו'.

אמר רבי מאיר פריי, הדברים הם המשך למסר אותו מעביר יעקב בבירור לעשיו: "ויהי לי שור וחמור".

נכון אומר יעקב. יש לי שור וחמור, אלא שכאן מגיע עשיו ומציע לי ברוב טובו: "הלא אנשים שונים אנחנו. אני איש העולם הזה. איש עסקים. איש שדה, ואתה ההיפך הגמור. אתה איש תם יושב אוהלים. בוא נבצע חלוקה בינינו!"

- אתה תמשיך את חיך ספון באוהלי תורה, ואילו את המשק וענייני הכלכלה, אני, עשיו, אטול על כתפיי הלא כבר אמרו חכמים "אם ספרא לא סייפא".
- את האחוה הזו דוחה יעקב בכל פה ובאופן התקיף ביותר.

שמע נא אחי עשיו. עם לבן גרתי. עברתי 21 שנים קשות עם לבן. והנה... ויהי לי שור וחמור. יש לי נכסים, יש לי שפע ורוב טוב. מי ששואב את חיו ומקור כוחו מהתורה ומכוחה, מגיע להכל וזוכה להכל. להבין, להתנהל, לפעול ולהצליח.

הצילני נא מיד אחי, מידי 'אחוה' ופטרונות שכזו – אומר יעקב. כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והי ני "אם על בנים" – שלא יבוא אחי וינסה לנהל את חיי החומר ואת חיי היומיום שלנו, כי דרכו של יעקב שונה ואחרת.

בני ברק של היום, י"ב בכסלו תשע"ט, מכריזה את האמירה הזו באופן ברור: עולם התורה יכול. שומרי תורה מסוגלים. שומרי מצוות מצליחים.

זו היא תפילתנו היום הזה. "ואתה אמרת היטב איטיב עמך" – שנזכה לטובה וברכה בשליחותנו, שנזכה לקדש שם שמים ולעשות רצון שולחנו. להיות פה לכל תושב ולכל אדם. לבנות חיי תורה וחיים שיש בהם. באחדות ובמאור פנים – נעשה זאת בהצלחה, ויהי נועם השם אלוקינו עלינו.

תודה רבה

הרב אברהם טננבוים: אני מקדם בברכה את חבר הכנסת, הרב מנחם אליעזר מוזס. אמנם הוא לא תושב עירו, אבל הוא נטוע מאוד בעיר. כל המשפחה שלו. אגב הוא גם היה המשמש בקודש של בעל ה"אמרי חיים", צדיק וקדוש לברכה, אז ברור שיש לו קשר מיוחד לעיר. תודה לכבוד ראש העיר, וכולנו, כמובן, מאחלים שכל מילה ומילה שהוא אמר שהיא לרווחתם של כלל תושבי העיר. אני מתכבד להזמין את כבוד ראש העיר היוצא, הרב חנוך זייברט, שבמשך חמש שנים שהוא היה ראש העיר, כל אחד ואחד ראה כמה הוא השקיע ויגע בכל פינה ופינה, ובכל פנייה ופנייה. בבקשה.

הרב חנוך זייברט: ערב טוב. ברשות ידידי ורעי, הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר סגני ראש העיר המיועדים, חברי המועצה, האורח שלנו הרב מוזס, מנהלי מוסדות שיושבים פה, אורחים נכבדים. אני, באופן אישי מכיר את הרב רובינשטיין כבר הרבה מאוד שנים. ואני בטוח וסומך שאנחנו מעבירים את העיר-

אני רוצה לקדם בברכה את הרב יששכר פרנקנטהל, ראש העיר לשעבר.



אני סמוך ובטוח שהרב רובינשטיין ינהל את העיר בצורה מיטבית, בצורה טובה ויעמוד במשימות שהוא נטל על עצמו. המשימה החשובה ביותר שיש לנו בעיר בני ברק, וזו ההצלחה שלנו בעיר בני ברק, שאנחנו יודעים שאת העיר מנהלים רבניה, אדמו"ריה וצדיקיה הגרים בעיר, והם אלה שמנחים את דרכינו והם אלה שמנתבים את נתיבינו, וב"ה אני חושב שאנחנו יכולים להגיד שעשינו את רצונם. העיר, ב"ה, מתנהלת בדרך התורה, בדרך כמו שצריכה שתתנהל, ואני סומך ובטוח שתהיה כך גם בהמשך. אני רוצה רק לאחל לרב רובינשטיין חמש שנים של עשיה, חמש שנים של פעילות. רק צריך לזכור בבני ברק דבר אחד: יש מעלה בהסכמים שיש בבני ברק. ראש עיר שנכנס לעבוד בבני ברק יודע שמהיום הראשון שהוא מגיע הוא חייב לעבוד, הוא חייב להצליח, הוא חייב להספיק.

אני מקדם בברכה את חבר הכנסת הרב משה גפני.

ראש העיר הנכנס חייב להצליח, חייב לבנות וחייב לעשות. הרב רובינשטיין שם לו את היעדים ששמענו ואני בטוח שממחר בבוקר נתחיל לראות את העשיה הברוכה, נתחיל לראות את השינוי המבורך ונאחל לו הרבה, הרבה הצלחה. תודה רבה לכולם ובהצלחה.

הרב אברהם טננבוים: יש לי הכבוד לכבד בדברי ברכה אדם שנמצא הרבה שנים בעירייה, פעל הרבה למען כלל תושבי העיר בכל התחומים, בהרבה נושאים. הרב אליהו דדון, סגן ראש העיר, בבקשה.

הרב אליהו דדון: ידידי ראש העיר, הרב אברהם רובינשטיין, ממלא מקום ראש העיר הרב חנוך זייברט. צריך להתרגל לזה, קשה להגיד 'ממלא מקום'. ידידי, סגנים, חברי מועצת העיר, כל אחד בשמו יקרא, אנשי ציבור, חברי הכנסת, הרב משה גפני, הרב מוזס, אחרים. מתנכים דגולים, ידידי כולם. הרב רפאל פנחסי.

צריך להודות על העבר ולבקש על העתיד. להודות למשמר היוצא, הרב חנוך זייברט, אני עוד אומר לך בלב שלם, אוצר ההסטוריה של העיר הזאת יכתוב אותך באותיות של זהב על כל פעלך למען כלל הציבור במשך חמש השנים הללו. על הלשכה הפתוחה שהיתה לך לאורך כל השנים, על החוסן הכלכלי שאנחנו חווים, על שמירה של איזון של מערכת כל כך קשה. על החיזוק של העוגן הכלכלי של עיריית בני ברק. על הכל, ובעיקר על החינוך, שהיה בבת עיניך. ונתת את כל כולך לחינוך. אגב החינוך, אני יכול לומר שהרב זייברט נתן יד ומה שאנחנו חווים היום, כל שנה עם מעל 70,000 תלמידים כן ירבו. כל שנה שמתחילים ברגל ימין יזקף הרבה לזכותו.

הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר הנכנס, אנחנו מעל עשרים שנה בערך במערכת יחדיו. הרב רובינשטיין קורץ מראשי עיר. הרב רובינשטיין אדם ישר, דרך שניחן, ב"ה, עם תבונה וחכמה, ולא לחינם סמכו את ידיהם גדולי הדור עליו להיות כראש העיר, וב"ה הוא נבחר עם מעל שמונים, כמעט תשעים אחוז מתושבי העיר כראש העיר. זה אמון מוחלט בגדולי התורה. אין ספק שהמערכת היא לא פשוטה. בני ברק, בתכנית האב היא כ-70,000 תושבים. בפועל, אנחנו נושקים את ה-210,000 תושבים. זה אומר הכבדה על התשתיות. אנחנו רואים את צוואר הבקבוק שיש לנו בעיר בנושא התחבורה. עבודה רבה בפניך הרב רובינשטיין, ואנחנו יודעים שאנחנו בכל מקום שתהיה שם אנחנו נהיה איתך, וניתן לך יד בכל מה שנוכל לעזור לך כי אנחנו יודעים שאתה תציע את העיר הזאת בעז"ה לדברים גדולים במשך חמש השנים הקרובות. חברי מועצת העיר הוותיקים והישנים. עברנו חמש שנים, אני חושב שחמש שנים פרויות. היו ויכוחים, היו חילוקי דעות וזה לגיטימי וזה בסדר גמור. אבל עשינו את זה עם כל הכבוד, באחוה, בידידות, עם כבוד הדדי. זו הדרך שבה אנחנו צריכים לפעול, וזו אבן הדרך שאני מציע גם בפני החברים החדשים. יהיו חילוקי דעות בדרך. אנחנו, לפעמים, גם משרתים אינטרסים, או גבולות מסוימים. אין לנו עניין בזה, זה בסדר גמור. אבל, צריך לקחת בחשבון שכולנו למען תושבי העיר הזאת, וההצלחה שלנו, דווקא בעיר הזאת. זה קידוש השם שלם שהעיר הזאת מנוהלת על ידי אנשים חרדים בצורה כל כך מוצלחת, וזה תלוי הרבה בנו. אם בעז"ה אנחנו נדע לחבר את עצמנו, ... יעזור הוא, לאחיו יאמר חזק, אנחנו נצליח. בהצלחה לכולנו.



הרב אברהם טננבוים: תודה להרב אליהו דדון על דברי הברכה היוצאים מן הלב והנכנסים אל הלב. אני מתכבד להזמין לברכה אדם שעמד פעם בראשות העירייה ועשה דברים גדולים וחשובים בעיר, מלבד זה שהוא אחד מגדולי תלמידי החכמים בעירנו ואחד הדרשנים המפורסמים. הרב ירחמיאל בויאר, בבקשה.

הרב ירחמיאל בויאר: ברשות ראש העירייה הרב רובינשטיין, ממלא מקומו הרב זייברט, הסגנים, חברי המועצה, האורחים, חברי הכנסת הרב גפני והרב מוזס, עמיתי למקצוע הרב פרנקנטהל, הרב פנחסי, מורי ורבותי. לכשעצמי, אני נבוך כי דעלך סני לחברך לא תעביד. אבל, אני, באמת, לא רואה את עצמי ראוי לשאת דברים ולברך. אבל מפני כבודו של הרב רובינשטיין, שאני מעדיף לכנות אותו בתואר 'הרב' שהוא תואר מכובד יותר מאשר ראש עירייה, אני אומר משפטים קצרים. חז"ל מביאים טעמים שונים על זכותו של יהושע בן נון להיות מנהיגם של ישראל. אחד הטעמים היותר מפורסמים הוא: מה שהתורה מציינת על יהושע בן נון- נער, לא ימיש מתוך האוהל, והרי הוא היה אז כבר מבוגר, מדוע מכנים אותו כנער? אלא השאיפה שלו, השקיקה שלו לתורה, באות לידי ביטוי בכוח נעורים ובהתלהבות. מכובדי הרב רובינשטיין, הגעת למעמד הזה, כי לא משת מתוך האוהל של "נחלת משה" באת למעמד הזה שלא משת מהאוהל של מרנן ורבנן, ובראשם שר התורה, ואני מאחל לך שגם בתפקידך החשוב תמשיך להיות דבוק באוהל. אני אגלה לך משהו: בתקופה שהייתי במעמדך לא ביטלתי אף שיעור. השתדלתי להמשיך את מערכת השיעורים ושאלו אותי למה. אמרתי להם 'מראש עיר יורידו אותי, מלהגיד שיעורים לא יורידו אותי'. מ"נחלת משה".

כתוב בחז"ל דבר מאוד מעניין. אנחנו קראנו בשבת על החלום של הסולם. דברים עמוקים להבין מה היה צריך, למה צריך ובסך הכל, הלוא יעקב בורח מעשו. בתנחומא יש קטע מאוד מעניין. בתנחומא כתוב שכל הסולם עם המלאכים זה שרי אומות העולם, ויעקב רואה את השר, של בבל עולה 52 שלבים ויורד. של בבל 70 שנה, של מדי 52 שנה ושל אדום, כתוב שהוא לא רואה אותו יורד. "והיה יעקב מתיירא". "אמר לו הקב"ה ליעקב, למה אתה לא עולה? אמר לו כי אני ירא שמא אני ארד". לא רוצה לרדת. הגמרא עומד, תלמיד חכם אחד, שהוא אמר 'אם מישהו יגיד לי לקבל משרה גדולה אני אכפות אותו לפני ארי, אבל אם הוא יגיד לי לרדת- אני אשפוך עליו כל יום רותחין'. 'לא רוצה לרדת אומר יעקב'. אומר לו הקב"ה 'אם אתה תעלה אתה לא תרד כי אתה, המעלה שלך היא רוחנית, מעלה של דבקות ומי שדבק בקב"ה ובגדולי הדור- אין לו מצב בכלל של ירידה', לכן, היחודיות שלך הוא השילוב של העסקנות עם הדאגה לעולם התורה בכלל, ולאברכים בפרט. זכות התורה, והאברכים וזכות אלה ששלחו אותך, המשלחים שלך, תעמוד לך להצליח במשימתך למען העיר ותושביה. זכות הרבים תעמוד לך לקדש שם שמיים בהליכותיך ותצליח להרבות כבוד שמים, ולקרב את הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

הרב אברהם טננבוים: כמו שאמרתי, לא הגזמתי ולא הפרזתי, באמת בדבריו של הרב ירחמיאל בויאר שליט"א. יש הרבה תוכן והרבה מסרים חשובים לכלל הציבור. כמו שאמרתי מקודם, הרב מנחם אליעזר מוזס שליט"א, חבר הכנסת, הוא, אמנם, רשמית לא תושב העיר, אבל טבוע עמוק עמוק בעיר, ונמצא בעיר ויש לו קשר הדוק מאוד וסייע תמיד לעיר בכל אפשרות, בכל פינה ובכל דרך. חבר הכנסת, הרב מוזס, בבקשה.

אני מקדם גם בברכה, אני לא מפריז בתואר, את הרב הגאון רבי אליעזר סורצקין שליט"א, מחשובי רבני העיר נתניה ומנכ"ל החינוך העצמאי.

הרב אליעזר מוזס: אדוני ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, עמיתי הרב גפני יו"ר וועדת הכספים, הרב ירחמיאל בויאר ראש העיר לשעבר, הרב פרנקנטהל, הרב סורצקין מהחינוך העצמאי, הרב פנחסי, כל הידידים הוותיקים וחברי העירייה, הרב שפירא, מורי ורבותי, ויש כאן הרב דדון, תודה רבה הרב דדון על הדברים שלך, וכל הידידים וחברי מועצת העיר. כל אחד בשמו. אני רוצה לומר לכם, הוא אמר שאני תושב העיר. אני רוצה רק לומר לכם שהגעתי לכאן בגיל 9 וחצי. אני הייתי בן יחיד ואני בן יחיד להורים שלי. ומה הסיבה שאבא שלי שלח אותי לכאן בגיל 9 וחצי? הרי למדתי בירושלים בתלמוד תורה, ובראש חודש לומדים רק חצי יום ובאותו יום, אחר הצהריים, פתאום כולם הלכו לכיכר מנורה. מה יש? מנחם בגין נואם בכיכר מנורה. ואז קמו כולם ללכת, ואני באתי הביתה ודקלמתי בדיוק את הנאום שלו, ואתם יודעים שאני



נולדתי רק אחרי עשר שנות נישואין בברכות של הרבה צדיקים, ורק עכשיו מישהו רוצה למכור לי כתב יד של גדול וקדוש לברכה שהוא רשם לעצמו להתיר ולהתפלל עבור רבי שלמה זלמן, בן דבורה, ומפייגה ... מנדל, זה ההורים שלי ... פייגה ... קיימה. בכל אופן, אבא שלי לקח אותי לויז'ניץ כשזה היה עוד כפר, עיירה. כשאני התחלתי לבכות למה מגיע לי העונש הזה הוא אמר, 'הבאתי אותך למקום שבו מנחם בגין לא יגיע'. וזה המקום, בני ברק, ואני כבר טבוע כאן מגיל 9 וחצי, אבל, זכיתי אחר כך לקיים ... לירושלים. אני רוצה לומר לכם, אני חשבתי שבבחירות האלה שחבל שלא פסקו, ולא פסקנו ולא הייתה כאן המציאות של דין ירושלים כדון בני ברק. כמו שכולם בעבר-האחדות, יחד, תענוג לראות את כולם, מורי ורבי ה"אמרי חיים" היה אומר אבינו, מתי הברכה יכולה לחול כאשר כולנו כאחד, כאשר כולנו יחד'. וברוך השם, יהי רצון והברכה תשהה כאן בעירייה הזאת, בראשות ראש העיר המתחלף עכשיו, הרב רובינשטיין שליט"א, ועם כל העסקנים. אני לא צריך לומר לכם, העיר בני ברק, שגדולי התורה והחסידות חיים בה, ואלה שחיו בה ממשיכים לחיות, גדולים וצדיקים במידותיהם יותר מבחייהם, העיר הזה תגן ותגן הלאה שיהיו כאן אהבה ואחוה, שלום ורעות, ובזכות זה יהיה נועם השם אלוקינו עלינו, ושתשרה שכינה במעשי ידיכם, אמן.

הרב אברהם טננבוים: מורי ורבותי, רק רציתי להזכיר שבגמר ישיבת מועצת העירייה הזאת, הערב יתקיים פה מעמד של חלוקת פרס בני ברק לספרות תורנית, שהוא על שמו ולזכרו של מייסד העיר וראש העירייה הראשון, רבי יצחק גרנשטנקורן ז"ל, וישתתפו בו הגאונים הגדולים, הרב ברוך דוב פוברסקי שליט"א, הרב שלמה בן שמעון שליט"א, הרב מנחם מנדל שפרן שליט"א.

מורי ורבותי, הזכרתי אנשים שבאמת קשורים לעיר, אבל יש לנו בעיר עצמה שני חברי כנסת שהם תושבי העיר- הרב משה גפני שליט"א והרב יעקב אשר שהיה ראש העיר בעבר, והרב משה גפני לא רק תושב, אלא, הוא באמת ידיד אמיתי של העיר בזמנים הכי קשים של בני ברק. כיו"ר וועדת הכספים הוא, באמת, סייע רבות לעיר הזאת, ומגיעה לו תודה של כל אחד ואחד מתושבי העיר. כבוד הרב משה גפני, חבר הכנסת, יו"ר וועדת הכספים של הכנסת, בבקשה.

הרב משה גפני: כבוד ראש העירייה, ידידי הרב אברהם רובינשטיין שליט"א, ממלא מקום ראש העיר, שהוא המשמר היוצא הרב חנוך זייברט שליט"א, חברי מועצת העירייה, ראשי עיר לשעבר, רבנים, ידידי. הרב מנחם שפירא, הרב ישראל משה פרידמן, הרב מיכאל קרון, הרב רפאל אליהו גרינבוים, הרב שלמה שטרן, הרב משה דוד מורגנשטרן והרב מאיר סלומון. לחברי המועצה.

אני מבקש לומר שבני ברק עושה כבוד רב ליהדות החרדית. היא עושה כבוד, בעצם, הניהול שלה, בהתנהלות שלה. אני זוכר ימים שהיה מאוד קשה, מאוד. הייתי מעורב בזה. היום בני ברק נחשבת עיר טובה, מתנהלת כפי שצריך, מפתחת את העיר, מקימה את אזור התעשייה שבו יש התפתחות שכולם רואים אותה. אני חושב שבני ברק גם הוכיחה קבל עם ועולם בארץ ישראל שאין בה מחלוקת. בני ברק- אין מחלוקת. במקומות שיש- לא הייתה ברירה, מה אפשר לעשות? בני ברק עושה כבוד, והרב מוזס אמר את זה, לגבי העניין הזה שבני ברק היא עיר של אחדות, עיר של שלום. אני מבקש לברך אותך, הרב אברהם רובינשטיין, אתה הולך להיות ראש עיר. אני רוצה לברך אותך בזה שלא יגידו שבני ברק היא טובה באופן יחסי למקומות אחרים. בני ברק תהיה בעז"ה בתקופה שלך עיר מצויינת לעצמה. עיר שלא יגידו שבמקום אחר זה פחות טוב, אז לכן בני ברק היא טובה. ראינו את זה בפרשיות השבוע; אנחנו רואים בפרשיות השבוע על יעקב ועשיו, ההתנהלות ביניהם. "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". הוא יצא מכיוון שהורו לו לצאת, הוא הלך לחרן בשביל שלא יקח אשה מבנות כנען. הייתה התנהלות בין שני האחים האלה כשיעקב היה ברום המעלה ועשיו היה בתחתית המדרג. ההתנהלות הזאת היא התנהלות שמאוד מעניין ללמוד אותה, אבל קראנו בהפטרה של פרשת 'תולדות', כי "אח עשו ליעקב ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי". ונשאלת השאלה, מה שהנביא אומר 'כי אח עשו ליעקב' ועשיו היה הגדול. והוא גם נטל את הבכורה. אבל הוא היה הגדול. אז כתוב "כאח עשיו ליעקב". יעקב היה הצעיר, אבל מייד אחרי זה, "ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי". מה זה 'ואוהב את יעקב'? "ואשנא את עשו ואהבתי את יעקב", הרי הוא היה הצעיר?



היה סיפור של שני סוחרים שסחרו בבדים, באריג ובאו לעיר הגדולה לקנות בדים. עשירים. אחד נכנס לבית המסחר, בדק את הבד ויצא. הלך. ובא השני, בדק מעט את הבדים שהיו בחנות וקנה את כל הסחורה. עמד אדם שלישי בחוף והסתכל ולא הבין את העניין הזה. פתאום, הוא רואה את הראשון חוזר ומבקש לקנות. אמרו לו שמכרו את הכל, כבר היה קודם מישהו שקנה את זה. והוא נאנח, מה יוכל לעשות? כבר קנו. ניגש אליו האיש הזה שעמד והביט על השניים האלה ואמר לו 'תשמע, תסביר לי מה עשית. אתה היית ראשון, בדקת את הסחורה והלכת. ההוא בא אחר כך, הוא סוחר כמוך ומבין בדברים האלה אותו דבר. הוא נכנס וקנה את הכל והלך'. ואמר לו 'תשמע, הראשון בדק את כל מה שנעשה במקומות אחרים והוא ראה שפה הסחורה לא נוראה. הצבע דוהה, החוזק חלש, אבל הוא ידע שבמקומות אחרים המצב יותר גרוע, אז הוא קנה הכל. אני כשבאתי עוד לא ידעתי מזה, לא עברתי בכל המקומות, זה המקום הראשון שבאתי. ראיתי את הסחורה ואמרתי אני לא קונה, אני הולך לחפש משהו אחר. עכשיו חזרתי וראיתי שבמקומות אחרים המצב יותר גרוע'. אומר הנביא 'אח עשו ליעקב. כי אח עשיו ליעקב ועשיו הוא הבכור'. הוא אח של יעקב, אבל 'אוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי' - מישהו יכול לטעות ולחשוב שאם היינו כותבים הפוך, אם הנביא היה אומר הפוך, היה טועה והיה אומר 'יעקב, יחסית, לעשיו הוא טוב'. אומר הנביא - לא. 'ואוהב את יעקב'. 'אני אוהב את יעקב מכיוון שאני אוהב אותו, לא בגלל שזה יחסית לעשו או יחסית, למישהו אחר, הוא הטוב ביותר.

אני מברך אותך, ידידי הרב אברהם רובינשטיין. אתה נכנס לתפקיד קשה, אתה עוד לא יודע כמה קשה. תפקיד מאוד קשה, אנחנו נעמוד לצידך. אנחנו נעשה הכל על מנת שתצליח, אתה ושאר החברים בעירייה. אבל, בתפקיד הזה, מכיוון שאני מכיר אותך הרבה שנים שאתה בן תורה, שהנושא הזה של העסקנות הוא הנושא השני שנמצא אצלך בסדר העדיפות. סדר העדיפות זה כמו שנאמר קודם כל הדברים האלה הם קודם לפני הכל, ואני משוכנע שעם החריצות שלך, עם הדבקות שלך, יחד עם החברים - אתה תצליח, ואתה תצליח באופן כזה שיגידו שבני ברק היא עיר מצויינת, לא בגלל שהיא יחסית למקום אחר, לא בגלל שבמקומות אחרים המצב יותר גרוע, לא בגלל שבמקומות אחרים אין ראש עיר כמו בבני ברק. יגידו שבני ברק היא עיר התורה והחסידות והיא הטובה ביותר בכל הארץ, ולא בגלל שזה יחסית למישהו, בגלל שזו בני ברק. הגיע הזמן, אחרי כל כך הרבה שנים שבני ברק עברה טלטלות בעבר, בשנים האחרונות נהיה יותר טוב, אבל היא עדיין לא הגיעה לפסגה. עדיין היא לא הגיעה למצב שבו היא הטובה ביותר. והיא, בעז"ה, תחת המנהיגות של הרב רובינשטיין, תחת המנהיגות של כל החברים, תחת המנהיגות של גדולי התורה שמנהיגים כאן את מה שנעשה ומקבלים את ההחלטות, העיר הזאת תהיה לשם ולתפארת. אני מברך אותך, הרב רובינשטיין ואת דרכך, את כל חברי המועצה, ממלא המקום, הסגן, הרב שפירא. כל האחרים, הרב דדון, השכנים. אני מברך אותך גם על הבסיס החברי, שבעז"ה תעשה ותצליח. אני משוכנע שתהיה פה הצלחה גדולה, וכפי שאמרתי, אני מדבר גם בשם הרב מוזס. אנחנו נעמוד לימין העיר, אם יהיו בעיות - אה הנה, הרב יעקב אשר גם פה. אני אומר לך, כל הסיעה. שיהיה בהצלחה ובמזל טוב.

הרב אברהם טננבוים: אני מקדם בברכה את תושב העיר, מי שהיה ראש העיר, חבר הכנסת הרב יעקב אשר. אז גם ברכה על בואו, וגם כבר מראש אני אומר ברכה על דבריו שיושמעו עכשיו. בבקשה, כבוד חבר הכנסת, הרב יעקב אשר.

הרב יעקב אשר: ברשות מורי ורבותי, רבנים אם יש. ברשות ידידי יו"ר התנועה, הרב משה גפני, ידידי חבר הכנסת, יו"ר סיעת יהדות התורה הרב מנחם אליעזר מוזס. ברשות חברי המועצה ידידי משכבר הימים וגם בהווה, ידידי חברי המועצה, ממלא מקום ראש העיר היום, הרב זייברט. הסגנים, הרב דדון, הרב שפירא. הרב מנדל, ידידי תושבי העיר, עובדי העירייה. אני מרגיש פה בבית. אני רואה פה גם עובדי עירייה לשעבר - הרב גבריאל כהן, יאריך ימים טובים, ואחרון חביב, כמובן, ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, שאנחנו מאחלים לו מכל לב הצלחה גדולה בניהול העיר הגדולה והחשובה, הגדולה לאלוקים והגדולה גם בתושבים - העיר בני ברק.



בני ברק היא עיר התורה, ולהיות ראש עיר בעיר שיש בה כל כך הרבה תלמידי חכמים, כל כך הרבה לומדי תורה זה כבוד וזו אחריות. ראיתי בפרשה, התורה אומרת "ותצא לאה לקראתו, לקראת יעקב ותאמר אליו תבוא כי שכרתיך בדודאי בני". אומר חפץ חיים שלא במקרה במה שקשור ללידת יששכר, לידת יששכר קשורה בעניינים כספיים. 'שכרתיך', 'דודאי בני'. אומר החפץ חיים שזה הסוד הטמון בשותפות הזאת של לומדי התורה ושל תומכי התורה. זה יסוד שאומר אותו החפץ חיים, שהברית הזאת- אי אפשר אחד בלי השני, והזכויות של תומכי התורה הם מגיעים מאותו כוח. להיות ראש עיר בעיר כזאת זה להיות תומך התורה הגדול ביותר בעולם. להיות האיש שמופקד על השירות לאנשים שגרים פה, לילדים שלהם, לאיכות החיים שלהם. עיר שכולה תורה, עיר שכולה חסד. תחשבו מה זה להיות תומך התורה הגדול ביותר, להיות האיש שמחזיק את הקמח של העיר. זו זכות גדולה, זו אחריות גדולה.

אני זוכר, בזמנו, כשהיינו בטקס ההשקה של אזור התעסוקה בבני ברק ליד הרבה מאוד אנשים עם חברי המועצה, אבל היו הרבה מאוד אנשי עסקים וכולי שאינם מכירים עד תום את חשיבות התורה. אמרתי שם ללא בושה- זה יששכר וזבולון, זה המקום שיהיה הזבולון שיחזיק את העיר הזאת מאחוריהם, את יששכר. החיבור הזה, הקשר הזה.

אני מקדם בברכה את חבר הכנסת הרב אורי מקלב.

עם זכות כזו ואחריות כזו, אם העיר מתנהלת בצורה טובה, בצורה מקצועית, עם לב ועם שכל, ועם רצון להיטיב ולהפוך ולתת לעיר הזאת את העצמות שלה- זה קידוש השם גדול. היום בני ברק, ב"ה, לא מביאים אותה כדוגמא למשל ושנייה. לא פעם בישיבות שהיו, הייתה ישיבה שאני זוכר אצל הרב גפני לגבי משהו בנושא של רשויות מקומיות, דיבר שם הנציג של משרד האוצר ואמר 'למה עיר לא יכולה להיות כמו בני ברק? למה היא לא יכולה לעשות מה שבני ברק עשתה?' ולכן, אנחנו כאיש אחד, בלב אחד, עומדים מאחורי ראש העיר, ממלא מקומו וסגניו כדי שהעיר הזאת באמת תפרח. וכמו שדיבר על זה ראש העיר כמה פעמים בשבועות האחרונים- לדאוג לאיכות החיים של העיר, לדאוג לניקיון של העיר, בבד בבד, עם שמירת צביון העיר, ולהפוך את העיר הזאת לעיר שהאושר שלה יופנה לאושר החשוב ביותר של הגדלת כוח התורה, הגדלת קידוש השם, ובעז"ה נראה את העיר צועדת הלאה בצעדים בטוחים לעצמאות כלכלית, לכך שיהיה אפשר לסייע עוד יותר ועוד יותר, וכולנו בעז"ה נעמוד יחד לימינה של עיר התורה והחסידות, עיר החסד בני ברק.

הרב אברהם טננבוים: ישר כוח לחבר הכנסת הרב יעקב אשר, ראש העיר לשעבר, שכל העת עומד בקשר הדוק עם העירייה ועם אנשי העירייה. מורי ורבותי, זו לא מליאת הכנסת, הפעם זו הישיבה הראשונה של מועצת העירייה, ישיבה חגיגית. אני מזמין איפוא, את חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שהיה בעצמו איש עירייה בעבר בעיריית ירושלים. בבקשה, הרב מקלב.

הרב אורי מקלב: ברשות ראש העיר הרב רובינשטיין, ראש העיר לשעבר הרב זייברט, ממלא מקום ראש העיר, סגני ראש העיר, חברי מועצה, ראשי העיר לשעבר, עמיתי הרב משה גפני, הרב יעקב אשר ועוד אורחים נכבדים. הרב מנחם אליעזר מוזס, חברי מועצה לשעבר, אורחים נכבדים. אני לא הספקתי רק להגיע ולא הספקתי עוד להכיר את כל החברים וכל מי שנמצא, אז אני מתנצל מראש אם לא אמרתי ולא קראתי בשמם, אשר נתנו לי שלוש-ארבע דקות לפי הוראתו של הרב אברהם רובינשטיין.

אני לא יודע מה נאמר לפני, אבל אין ספק שבני ברק לא הייתה בעין הסערה. הבחירות פה, בכל אופן, מבחינתי ונראה לי מבחינה של עוד אנשים, עברה קצת מתחת לרדאר, ולכן, היא אולי לא קיבלה את תשומת הלב הנכונה בתוך מערכת הבחירות. מערכת בחירות זה גם ימים של דין וחשבון, וחשבון נפש וגם מסתכלים על העתיד, וגם מזכירים את העבר, ויש עבר מפואר לעיר הזו בעשייה. בני ברק של היום היא לא הבני ברק שהייתה פעם. בני ברק של היום היא עיר שהתפתחה לאין שיעור. אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל אני בני ברק לשעבר, ואני זוכר את בני ברק בגבולות הצרים שלה, כאשר אחר הצהריים לא היו מכולות, וביום שישי אחרי השעה 10:00 כבר לא היה אפשר להשיג חלות. רב שמחה, אתה זוכר את זה. זו מה שהייתה בני ברק. קו 54 ברחוב רש"י, שם זה היה הסוף של בני ברק, ועוד כמה דברים שהזכירו לנו. ובני ברק של היום, מי היה יכול להאמין שזה מה שקרה. עיר שלא התפתחה רק פיזית, במוסדות תורה, מסודרת, וכפי שגם נאמר- אם פעם הביטוי היה 'כאן זה לא בני ברק', היום רוצים להגיד 'אנחנו נהיה בני



ברק' בדוגמא איך להיות, איך להשתנות, איך להתרחב, איך לתת תשומת לב לדברים הציבוריים ולדברים הפרטיים. היה הרבה פולקלור סביב לבני ברק. זה נגמר ולא רק שנגמר, זה קיבל את המבט, ואת ההיבט ואת הדוגמא החיובית שיש לבני ברק.

אני רק רוצה להגיד לכם במבט אחד. הייתי קצת מעורב בהסכם הקואליציוני שהיה בין שתי המפלגות הגדולות בעיר הזאת, וזה לא דבר מובן מאלין, וודאי לא בימים האלה, שלבני ברק היה הסכם של שלום ושל שיתוף פעולה. זה לא היה קל, והיו ויתורים מפליגים בתוך ההסכם הזה. אבל, אני כן רוצה להגיד לכם שהבסיס להסכם יכול היה להיות המשך, בגלל שהיה כאן שיתוף פעולה מלא ומיוחד בין ראש העיר, לבין ממלא מקומו, לבין חברי מועצה אחרים, בין הסגנים. הרגשתי את זה במשא ומתן, זה באמת השתקף מאוד וגם היה ידוע. בגלל שברוב הדברים היה שיתוף פעולה אז הם באמת ... והיה חבל להפסיד את זה, וזה אין ספק ששיתוף הפעולה הזה צריך לשמש, אם אין כאן משקעים במערכת הבחירות, צריך לשמש כמנוף לפעילות משותפת לטובת העיר, בשביל טובת כולם. אנחנו יודעים שזה מה שהציבור מחכה, זה מה שהציבור מצפה וזה מה שאפשר באמת לעשות. בני ברק תמשיך לשמש כעיר של שלום, כעיר של עשיה, אי של שקט במערכת הזאת ושכל הכוחות המיוחדים שיש פה לחברי המועצה, לסגנים ולראש העיר- בעל ניסיון רב של הרבה שנים, ביכולות האישיות שיש לו, שיכול ללכת ולהתנהל כאיש אשר רוח בו, לפי רוחו של כל אחד ואחד. שתהיה ברכה והצלחה לעיר הזאת ולנו. תודה.

אברהם טננבוים: עכשיו נעבור לשמוע דברי ברכה של נציגי הסיעות במועצת העירייה. הרב אברהם קאן, בבקשה. כמוכן אין פה מוקדם או מאוחר, כולם חשובים וכולם מכובדים, זה פשוט לפי גודל הסיעות. בבקשה.

הרב אברהם קאהן: בראשית הדברים, אני רוצה לאחל לראש העירייה הנבחר אברהם רובינשטיין, לממלא מקומו הרב חנוך זייברט, חברי המועצה הנבחרים בשם רבותינו, משלחינו, גדולי התורה שליט"א, בשם חבריי, בשמי, בשם כל ציבור בני התורה בעיר בני ברק, שיצליחו בכל מעשה ידיהם למען תושבי העיר ושתמיד, יחד איתי, כולנו שנזכה ושתמיד תעמוד לנגד עינינו אך ורק טובת כלל הציבור. גם מי שלא הצביע למישהו מסויים. אני גם רואה חובה קדושה בתחילת הדברים להעלות את זכרו הטהור של מורי ורבי, ליבן של ישראל שלאורו צועדת סיעת בני התורה, מרן ראש הישיבה, רב שמואל בן מרזרוב שלמה זלמן אורבך זצוק"ל. עדיין לא מלאה שנה להסתלקותו. שיהיה מליץ יושר טוב עבור כלל נבחר הציבור, שיצליחו, יבורכו ברוח ובגשמיות. העיר שלנו, בני ברק, נתכבדה בתואר מיוחד, שאף אחד בעולם לא מתוארת כך- עיר התורה. גם ערים חרדיות בעולם לא נקראות 'עיר התורה'. ייתכן שזה מכוחו של מרן שכשהגיע לארץ קבע את משכנו בעירנו. אני רק רוצה להגיד שמורי חמי הוא מוותיקי העיר בני ברק, רבי ראובן בראונשטיין, גר ברחוב ירושלים. הוא סיפר שכשהם גרו ברומניה, בעיר ווסלוי, אז קראו להם בעיר שם 'הבני ברקים', כי הם תמיד אמרו שהם רוצים לעלות לארץ ודווקא לשבת בעיר בני ברק, עירו של החזון איש. לימים, הוא גם היה פה ממשטרת השבת שהייתה בהקמתו והכוונתו של מרן החזון איש זצ"ל. יתכן מזה, יתכן שזה מכוח הישיבות הקדושות וחרות הקודש החסידיות. יתכן, אולי, בגלל המייסדים שהם קבעו כיסוד מוסד בעיר שכל ענייני העיר יתנהלו על פי גדולי התורה. כך או כך, התואר הזה מחייב מאוד. הנהגת העיר תהיה רק על פי התורה, גם בהנהגת הפרהסיה של העיר, ששמירת השבת תישמר בכל רחובותיה של העיר ללא יוצא מן הכלל, ושהצניעות תישמר בתוך העיר. הצניעות זה לא רק כולל צורת הלבוש, אלא ההנהגה, השאיפות והצורה של ההנהגה של החנויות וכולי וכולי, וגם בהנהגת משרתי הציבור, שהכל יהיה לפי התורה ללא קיפוח, ושכל השיקולים יהיו לא בשביל לקדם איש את עצמו, אלא רק לטובת תושבי העיר.

אני רוצה להגיד לעניין. התכנסה פה מועצת העיר, בשביל לאשר את התפקידים של העיר. בינתיים לא קראו לנו, ואנחנו מאוד מקווים שזה רק בינתיים עוד לא הסתדר, אבל, אני רוצה להגיד שבעז"ה פנינו באמת, למרות חילוקי הדעות ולמרות מערכת הבחירות שהייתה קצת סוערת פה בעיר, אבל פנינו באמת לשיתוף פעולה, לשלום ולאחדות מלאה למען תושבי העיר, למען התורה שתהיה פה בעיר, שהתורה תהיה שולטת בעיר הקודש הזאת, עיר התורה בני ברק.



אבל, מצד שני, שלושתנו, חבריי הרב משה שלום הכהן מלאכי, הרב יחזקאל שפירא, רוצים באמת ובתמים ואנחנו מאוד מבקשים, ואפילו מתחננים, שזה יהיה באמת בצורה מכובדת. ישנם תפקידים שמגיעים לסיעות אופוזיציה ולכל סיעה לפי ערכה היחסי במועצת העירייה. אז שזה יתבצע כמו שזה צריך להיות בצורה מכובדת ושלא נגיע למחוזות לא נעימים.

אני רק רוצה לסיים שבעז"ה נשמור ביחד, כל חברי המועצה, בראשות ראש העירייה, סגנו, ממלא מקומו הרב חנוך זייברט, להחזיר את השלום ואת השלווה לעיר שזה כל כך חשוב לנו. זה חשוב גם בגלל שזה רצון התורה הקדושה ושהחשוב גם בגלל שזה יותר נוח ככה. זה ינמיך את להבות הפירוד והמחלוקות שעברנו בשבועות האחרונים, בכלל שעבר הציבור החרדי פה, ויחזיר את הרוגע וצלילות הדעת. רבותינו מכל העדות והחוגים תמיד אומרים שבסיום מערכת בחירות 'ויחזרו לתלמוד'. אי אפשר לחזור לתלמוד בלי רוגע ושלווה. ... ושוב, אני חוזר ואומר, אנחנו כגוש אחד, שלושתנו מאחלים יחד שחפץ השם בידינו יצליח ושבאמת ראש העירייה וסגנו, ממלא מקומו, כל חברי המועצה וכל בעלי התפקידים- שנצליח ונקדש שם שמיים להגדיל תורה וכבודה של התורה. תודה רבה.

הרב אברהם טננבוים: עכשיו אני מתכבד להזמין, ישנו אדם ששמו יעקב וידר. אני לא יודע, אתה הרב יעקב וידר או מה? כתבת לי בכתב. מה שאתה אומר- אני עושה.

(יעקב וידר לא נשמע בהקלטה)

הרב אברהם טננבוים: כל אחד יכול להיקרא רב. הבן שלי היה המזכיר של הרב הראשי לישראל ואומר שאין על זה בעיות, כל אחד יכול להיקרא הרב, אין עם זה בעיה. אז אני אומר: הרב יעקב וידר. בבקשה.

מר יעקב וידר: תודה רבה. קודם כל, אני לא רב לשאלתך. ראשית, אני רוצה לברך את כולכם, נבחר הציבור מכל הסיעות על הבחירה שלכם. להיות נבחר ציבור זו זכות גדולה, אבל גם אחריות, ואני מתכוון לפעול למען התושבים ומקווה שכל אחד ואחד מכם יצטרף אליי במשימה הזאת, שרק בגללה כולנו יושבים כאן היום. סיעת הליכוד, בראשותי הגיעה להישג גדול מאוד בבחירות, יותר מ-4,000 תושבים ותושבות בכל אתרי הקלפי בעיר בחרו בנו ובדרך שלנו. חלק מהבוחרים שלנו יושבים איתנו עכשיו ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה.

(כפיים)

לפני הבחירות פרסמתי מצע שבו פירטתי את מה שאני מאמין שהעירייה צריכה לבצע. התכנית שלי זכתה לאמון של ציבור גדול בעיר. אני מאמין שהבטחות צריך לקיים, כפי שאמרתי לחלק מכם שכבר ישב איתי. לא מדובר בתכנית ארוכה ואני רוצה ברשותכם להקריא אותה כעת.

1. אנחנו מאמינים בעיר נקייה יותר. שיפור הניקיון והתברואה בראש סדר העדיפויות. תושב בני ברק, בממוצע, מייצר כ-500 קילו זבל בשנה והעיר הגיעה למקום ראשון בסקר הערים המלוכלכות בישראל. תושב בעיר קלגרי שבקנדה מייצר כמעט כפול, כ-990 קילו זבל בשנה. אבל, העיר נחשבת לאחת מהערים הנקיות בעולם. איך הם עשו את זה? הם נתנו לתושבים גישה לצוות הניקיון העירוני, והשקיעו באכיפה נרחבת ובמערך חינוכי. חברים, גם אנחנו יכולים לעשות את זה.

2. אנחנו מאמינים במלחמה בשחיתות. עיריית בני ברק חייבת לפרסם מדיניות תכנון ברורה שלא משאירה מקום לקומבינות. שיפוץ בבני ברק לא צריך להיות תלוי בקשרים ובמאכרים.

3. אנחנו מאמינים בריסוק הבירוקרטיה. בזמן שכל העיריות עוברות לשירותים חדשניים, עיריית בני ברק נשארת מיושנת ואטומה. השירות לתושב חייב להיות מקצועי, זמין, ידידותי והכי חשוב- מהר ככל האפשר.

4. אנחנו מאמינים בצמצום הוצאות. חובה להשתמש בזהירות רבה בכספי התושבים. הארנונה בבני ברק מהיקרות בישראל, וניתן להוריד אותה באמצעות עצירת חגיגת הבזבזים של העסקנים.

5. אנחנו מאמינים בהשקעה בחינוך. העירייה לא צריכה לקבוע להורים היכן ילמדו ילדיהם. כל הורה יבחר היכן ילמדו ילדיו, ומוסדות החינוך יתחרו ביניהם מי יספק איכות ושירות טוב יותר. בנוסף, אנחנו תומכים בשימור מוסדות החינוך הקיימים ופתיחת מוסדות חינוך חדשים מכל זרמי החינוך, ובמענה מקיף גם למי שאינו רשום במוסד חינוכי.



6. אנחנו מאמינים בטיפוח העסקים. יותר מדי בעלי עסקים בעיר סיפרו לנו שהעירייה מתנכלת להם. העסקים, רבותי, הם נכס לעיר. הם לא נטל. העירייה צריכה לסייע להם ולא רק לחלק להם דוחות.
7. אנחנו מאמינים שחייבים תכנית תחבורה. אלפי אוטובוסים עוברים פה בעיר מדי יום ועבודת הרכבת הקלה רק החמירה את המצב. המדרכות הפכו לשטח מסוכן והנהגים סובלים מפקקים. דו"חות ומצלמות מרושעות. אנחנו תומכים בתכנית המסופים לתחבורה הציבורית בשולי העיר ובאכיפה הגיונית.
8. אנחנו מאמינים בעיר מאוחדת. העיר מלאה בקהילות מגוונות שונות ומיוחדות, וכל תושב, בלי קשר לקרבתו לעסקים, העדה שלו או הקהילה שלו, צריך לקבל יחס שווה.
9. אנחנו מאמינים בשיקום שכונות. התחדשות עירונית קריטית למיצוי הפוטנציאל האדיר שיש לנו כאן בעיר, וגם הזדמנות לטיפול בתשתיות הקורסות. ההזנחה הקיצונית בפרדס כץ, בקרית הרצוג ושאר השכונות גרמה לתושבים הוותיקים והצעירים לברוח. ובמקומם מי הגיע? המסתננים. זה הזמן לפרוייקט שיקום שכונות מקיף בכל רחבי העיר.
10. אנחנו מאמינים בנבחרים שעובדים אצל הבוחרים. אנחנו מחוייבים רק לתושבים, ולא לעסקנים ולא למקורבים.

יצאנו לחוגי בית ושוחחנו עם תושבים רבים לפני שכתבנו את המצע הזה וגם בעתיד בעז"ה אנחנו מתחייבים שלפני כל החלטה נצא לשאול, לדבר ובאמת להקשיב לתושבים. תודה רבה.

הרב אברהם טננבוים: הרב אריאל ניר, בבקשה.

הרב אריאל ניר: תודה רבה. אני מאוד שמח וכבוד גדול להיות פה במקום הזה. אני רוצה להודות לכ-7,000 התושבים שבחרו בי. אני מודה לה' שאני נמצא פה. עשיתי כבר סיור ברחבי העירייה בשלושת השבועות האחרונים ואני חייב להגיד שהתרשמתי מדרג הפקידים לטובה בצורה שלא תיאמן. זה קודם כל. ממש התרשמתי לטובה. אני רוצה לצטט מהמדרש שמתאר משיר השירים "מי יתנך כאח לי, יונק שדי אמי, אמצאך בחוף, אשקך גם לא יבוזו לי". אומר המדרש "מי יתנך כאח לי", איזה אח? כישמעאל ליצחק? כעשו ליעקב? איזה אח? יש הרבה אחים שהם לא בדיוק אחים. אני חושב שלנו, העם היהודי, כדאי לאמץ יותר את המודל של רחל, יותר את המודל של יוסף ואחיו. אפילו אחיו של יוסף שהתנהגו לא כראוי, יוסף בא ואומר 'מה אני יכול להוסיף, מה אני יכול להועיל, מה אני יכול לתת'. אני קורא מכאן לכל הסיעות לשלום כי אני באמת, בלב מלא אהבה, כאב לי לשמוע על נושא הוטו. לא נעים להגיד, אבל המילה וטו מזכירה את המילה 'גטו' ולא לחינם. אם אתה מרגיש שאח שלך יכול להיות בוטו- המשמעות היא שאתה מחר יכול להכניס אותו לגטו. אתה יכול להגיד 'לא מגיע לו חלק, הוא לא חלק מאתנו'. אני מרגיש כאן עם כל אחד ואחד מכם, למרות הכאב- אח. ואני מתכוון לתת יד לעשות דברים טובים בעיר הזאת. אני מצפה שהיד המושטת תתקבל עם יד מושטת מהצד השני. וטו שווה גטו.

אני אומר שני דברים שכדאי לתקן. אני רוצה להזכיר את נושא העירוב. רבים נשאו פה את שמו של מרן הרב עובדיה שהחמיר בנושא העירוב. העירוב בבני ברק, עיר התורה והחסידות, לא מותאם לכל הדעות. לא רק מלבד דעתו של מרן הרב עובדיה, גם מרן המשנה ברורה אומר שיראה שם אם צריך לתקן את העירוב לפי כלל הדעות. יותר מחמישים אחוז מהפוסקים סוברים שהעירוב שלנו בבני ברק לא מועיל. חמישים אחוז מהראשונים. הסיבה שמרן המשנה ברורה כותב 'ירא שמיים' כי המנהג הוא לא ככה. ככה דרכו של בעל המשנה ברורה. במקום שהמנהג הוא לא כזה, בגלל שחמישים אחוז מהראשונים כותבים שהעירוב לא מועיל, גם אם דעתו שנכון להחמיר- מצד הענווה שלו כותב 'ירא שמיים'. כלומר, כוונתו שצריך להחמיר. חמישים אחוז מהראשונים פוסקים שהעירוב של כולנו כאן, חובשי הכיפות והמגבעות, העירוב דאורייתא לא מועיל. אז אני קורא, קודם כל, בואו נעשה דבר אחד שהוא מוסכם על ... דה כולא עלמא, נתחיל בדברים המוסכמים. אני מתכוון להביא לכאן, למתחם BBC, חברות ענק. מתחם ה-BBC יש בו פחות מעשרים אחוז תעסוקה של חרדים- תבדקו אותי. צריך להכניס לכאן חברות ענק שיעסיקו, כמו בקריית ספר, 5,000 נשים, 6,000 נשים. לא חמישים איש, 5,000 זה המספר. אני מצפה מכלל חברי המועצה לתת יד למהלכים האלה. אני קורא מכאן, אחרי שהזכרנו את האחים, גם יעקב התכוון בפרשה



שלנו לכל שלושת הדברים. הנעימות שלנו, היד שלנו מושטת, אבל אנחנו מוכנים גם לדברים אחרים. אני מצפה לעזרה וסיוע בלב מלא אהבה. תודה.

הרב אברהם טננבוים: מוריי ורבותיי, כולנו מצטרפים לברכות, לאיחולים, למחאות הכפיים. בכל אופן, כמו שאמרתי מקודם, בהתאם לתיקון לחוק שהתקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון ה'תשס"ד, (14,6,04) ישנה חובת הצהרת אמונים על כל אחד מחברי המועצה. אגב, סתם אני מספר לכם כי אולי לא כל אחד יודע, שמי שלא מצהיר אמונים- אין לו זכות הצבעה לא בישיבות המועצה ולא בוועדותיה. לא שאני בא לאיים חס ושלום, סתם סיפרתי כסיפור קצרצר. משום כך, אני אקריא את הנוסח והחברים, כל אחד להקראת שמו, יאמר 'מתחייב אני'.

הנה הנוסח:

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי

במועצה.

הרב אברהם רובינשטיין: מתחייב אני.

הרב חנוך זייברט: מתחייב אני.

הרב מנחם שפירא: מתחייב אני.

הרב יהושע מנדל: מתחייב אני.

הרב ישראל משה פרידמן: מתחייב אני.

הרב שלמה זכריה קוסטליץ: מתחייב אני.

הרב מיכאל קקון: מתחייב אני.

הרב שמחה שטיצברג: מתחייב אני.

הרב רפאל אליהו גרינבוים: מתחייב אני.

הרב שמואל יהודה גוטסמן: מתחייב אני.

הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן: מתחייב אני.

הרב חיים מאיר לנגסאם: (אינו נוכח)

הרב אברהם טננבוים: הוא לא בארץ. בישיבה הבאה הוא יוכל לעשות את זה.

הרב שלמה שטרן: מתחייב אני.

הרב ישראל הפטקה: מתחייב אני.

הרב מאיר סלומון: מתחייב אני.

הרב פרץ אברמוביץ': מתחייב אני.



- הרב אליהו דדון:** מתחייב אני.
- הרב גדליהו בן שמעון:** מתחייב אני.
- הרב יעקב אברהם זכריהו:** מתחייב אני.
- הרב ישראל בן ששון:** מתחייב אני.
- הרב אברהם פרטוש:** מתחייב אני.
- הרב עו"ד בצלאל נתן:** מתחייב אני.
- הרב אברהם קאהן:** מתחייב אני.
- הרב משה שלום מלאכי:** מתחייב אני.
- הרב יחזקאל שפירא:** מתחייב אני.
- הרב אריאל ניר:** מתחייב אני.
- יעקב ויזר:** מתחייב אני.
- הרב אברהם טננבוים:** כבוד ראש העיר, להמשך סדר היום בבקשה.

סעיף ב' - בחירת סגן מ"מ ראש העירייה בשכר (סעיף 14 א' לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו))

הרב אברהם רובינשטיין: אנחנו הולכים לסעיף ב' בסדר היום - בחירת סגן, ממלא מקום ראש העיר בשכר, הרב חנוך זייברט. ממלא מקום ראש העיר. מי בעד? מי נגד?

(דיון באולם, לא ניתן לשמוע לפרוטוקול)

הרב אברהם רובינשטיין: הרב יהודה ליבוביץ', אתה לא צריך להגיד לנו את הנימוקים. האם אתה מאשר לנו את ההצבעה? הוא מאשר את ההצבעה, תודה רבה. הרב חנוך זייברט, סגן וממלא מקום ראש העיר בשכר. מי בעד? מי נגד?

הרב אברהם טננבוים: יש רק אחד שהתנגד.

הרב אברהם רובינשטיין: סעיף 14 א' לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש רשות וסגניו. מי נגד? ויזר נגד. מי נמנע? אין נמנעים.



סעיף ג' - בחירת סגני ראש העירייה בשכר (סעיף 15 לחוק הנ"ל)

הרב אברהם רובינשטיין: יש אישור. הרב אליהו דדון, הרב יהושע מנדל. מי בעד? לפי סעיף 15 ב' לחוק הנ"ל. מי נגד? וידר נגד. מי נמנע? אין נמנעים.

סעיף ד' - בחירת סגן ראש העיר בתואר (סעיף 15 (ב') לחוק הנ"ל)

הרב אברהם רובינשטיין: לפי סעיף 15 (ב') לחוק הנ"ל. מי בעד? הרב גדליהו בן שמעון. מי נגד? טוב. מי נמנע? אין נמנעים. יש רק נגד אחד.

סעיף ה' - האצלת תפקידים וסמכויות (סעיף 17 לחוק הנ"ל)

הרב אברהם רובינשטיין:

הרב זייברט - הנדסה.
הרב ישראל משה פרידמן - מנגנון.
הרב יהושע מנדל - רווחה.
הרב מיכאל קקון - תשתיות ופיתוח.
הרב אליהו דדון - חינוך.
הרב משה מורגנשטרן - בריאות ואיכות הסביבה.
הרב לנגסם - פרסום ושילוט.
הרב גוטסמן - מקוואות.
יש לנו יועמ"ש.
תעסוקה ומרכז הכוון - הרב הפטקה.

מי בעד?

(דיון באולם שלא נשמע לפרוטוקול, טענות להצבעה לא חוקית)

הרב אברהם רובינשטיין: ההצבעה חוקית או לא חוקית? ההצבעה חוקית אמר היועמ"ש. מי נגד? שלושה נמנעים ו-וידר נגד. בסדר.

אנחנו מדלגים על סעיף ז', מדלגים על סעיף ח'. אנחנו דנים עכשיו בסעיף ט'.

סעיף ט' - העסקת עוזרים אישיים לראש העיר וסגני ראש העיר, שכרם ותנאי העסקתם (חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד מס' 1/2011)

הרב אברהם רובינשטיין: לאשר את שכרם של עוזרי ראש העיר, דוד פינקל - 55%-65%. גדליהו סילמן - 35%-45%. עוזר מ"מ ראש העיר הרב ישראל דרנגר - 30%-40%. מי בעד? כל הרשימה שאמרנו. מי נגד? ארבעה נגד.



היוע"ש מאשר לנו, יש לנו. הוא אמר בקולו הבהיר.

סעיף י' - בחירת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים (פקודת העיריות, סעיף 169ב)

הרב אברהם רובינשטיין: מבקש לאשר וועדה למינוי עובדים בכירים, להלן הוועדה:
ראש העיר- אני, הרב חנוך זייברט, ניר אריאל, היועמ"ש ונציג השר, מנכ"ל עיריית רחובות. מי בעד? מי נגד? ארבעה נגד.

תודה רבה. הישיבה הזאת נעולה, ישיבה מספר 1 של מועצת העיר.

ועכשיו אנחנו מתכנסים פה לישיבה חגיגית של חלוקת פרסים שנדחתה בגלל סיבות טכניות- מערכת הבחירות וכדומה, שעמד להתקיים ביום הזיכרון של הרב גרשטנקורן. אז אנחנו מקיימים עכשיו את חלוקת הפרסים, לא חלוקה מפוארת כמו שעושים בכל שנה, חלוקה יותר צנועה, אבל הפרסים הם באותו גודל של פרסים. בכבוד, הרב טננבוים.

הרב אברהם טננבוים: בעוד 5 דקות הטקס יתחיל, בהשתתפותם של הגאונים הגדולים הרב ברוך דוב פוברסקי שליט"א, הרב שלמה בן שמעון שליט"א, הרב מנחם מנדל הכהן שפרן שליט"א. מקבלי הפרס מתבקשים לשבת, יש מקום מיוחד.

- תום הישיבה -